

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020



Hildur Humla, Munkfors (1889-1969), riksdagsledamot, föreståndare och eldsjäl i verksamheten vid kvinnornas semesterhem Frykenstrand i Sunne från 1943. Hildur Humla var omvitnat drivande och drog sig inte för att samla pengar till Frykenstrand i alla lägen. På bilden öppnar hon dörren till "filialen" Björkefors vid invigningen 1950. Hildur var engagerad i Frykenstrands verksamhet till sin pensionering 1957. Alla som träffade Hildur i egenskap av föreståndare talar om hennes vänlighet och att hon alltid hade ett gott ord till semesterhemmets gäster. Hildur Humla är en av många kvinnoprofiler i Föreningsarkivets samlingar som förtjänar att lyftas fram.

# FÖRENINGSAKIVET I VÄRMLAND

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020

INNEHÅLL	SID
Styrelse och övriga förtroendevalda	3
Mötesverksamhet	4
Medlemmar och kunder samt kontakter med dessa	4
Medlems/kundkontakter	5
Informationsträffar, besök, rådgivning	5
Lokaler och samverkan	5
Arkivcentrum Värmland	5
Samverkansfrågor	6
Arkivdepå i Zakrisdal	7
Övrig samverkan samt styrelserepresentation	7
Ekonomi	8
Allmänt	8
Bokslut för 2020	9
Samverkansmodellen	9
Personal	10
Depåverksamhet	11
Leveranser	11
Registrerings- och förteckningsarbete	12
Information, forskarservice	12
Tillgängliggörande	12
Forskarservice under ett mycket annorlunda år	13
Forskningssiffror med kommentarer	13
Föreningsarkiven och forskningen 2020	14
Arkivens Dag	15
Arkivpedagogiska insatser	15
Övriga externa kontakter och arrangemang	16
Utbildning, kursverksamhet	16
Information, mediakontakter, publicering	17
Slutord	17
Medlemsorganisationer 2020-12-31	(Bilaga 1) 19
Resultat- och balansräkning 2020	(Bilaga 2) 21
Statistik 2016-2020	(Bilaga 3) 24
Revisionsberättelse 2020	(Bilaga 4) 25



Peter Olausson, Värmlands Nysäter (sammanställande)  
 Monica Ståhl, Bjurtjärn

2021  
 2021

### **Mötesverksamhet**

Mötesverksamheten under 2020 skilde sig rätt markant från aktiviteterna under jubileumsåret 2019. Utbrottet av Covid 19-viruset innebar att det successivt blev allt striktare restriktioner mot att samlas fysiskt till olika möten och träffar. Föreningsarkivets styrelse valde därför att senarelägga årsmötet till den 24 september för att ha möjlighet att genomföra det fysiskt. Styrelsen menade att situationen var så exceptionell, att formuleringen i arkivets stadgar att årsmötet ska hållas "före maj månads utgång", kunde åsidosättas. Den 24 september hölls årsmötet i Edbergsalen i Arkivcentrum med 23 personer närvarande. Anmälningarna hade skett enligt principen först till kvarn för att hålla det tillåtna maxantalet 30 personer. Årsmötet beslutade bl a om en bantad verksamhetsplan för 2020-2021 p g a den rådande pandemin. Arkivchefen gav också mötesdeltagarna en lägesrapport om arkivverksamheten i en mycket annorlunda tid. Rapporten innehöll exempel på inställda aktiviteter, begränsningar i öppethållande och vittnesbörd om alltmer digitalt baserad mötesverksamhet, undervisning mm. Ändå var det viktigt att framhålla för årsmötesdeltagarna att arkivets strävan om god servicenivå gentemot organisationer och användare fortsatt löper som en röd tråd genom verksamheten.

*Styrelsen* består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året, varav decembermötet hölls via videokonferensverktyget Teams.

*Arbetsutskottet*, som har haft två möten under året, har bestått av ordf Sten Fransson, v ordf Monica Ekström, ledamoten Viola Jansson och ledamoten Leif Spännar som ersättare.

I slutet av maj besvarade styrelsen den remiss som arkivet fått på den statliga arkivutredningens betänkande *Häriifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv* (SOU 2019:58). Svarsskrivelsen koncentrerades på att kommentera punkterna rörande de enskilda arkiven och deras framtida finansiering, framtiden för arkivcentrumbildningar och för det decentraliserade statliga uppdrag för Värmlands län som ligger hos Värmlandsarkiv. Arkivchefen gavs också tillfälle att ge vissa synpunkter på det svar som Region Värmland lämnade ang arkivutredningen.

### **Medlemmar och kunder samt kontakter med dessa**

Alla ideella föreningar i länet kan söka medlemskap i Föreningsarkivet i Värmland. Medlemsorganisationerna har ett antal förmåner. Det rör sig om en (1) avgiftsfri hyllmeter samt prioritering vid rådgivning, leveranser och registrerings-/förteckningsinsatser. Medlemmarna har dessutom inflytande över verksamheten vid års- och medlemmöten samt tillsätter styrelse. Även under 2020 var *medlemsavgifterna* oförändrade, d v s 1 200 kronor för distriktsorganisationer/motsvarande och 400 kronor för lokala föreningar. Samtliga aktiva/levande organisationer betalar *serviceavgift* på 150 kronor *per hyllmeter och år* för deponerat arkivmaterial. Serviceavgiften inkluderar säker förvaring, godkända förvaringsmedel, registerhållning, hjälp med återsökning av uppgifter, gallringsbevakning och bortforsling av utgallrat arkivmaterial. Vid arkivleveranser debiteras en *leveransavgift* på 250 kronor per tillfälle. Avgiften avser de olika insatser som görs kopplade till leveranstillfället (inventering/grovgenomgång av handlingarna, uppställning i hyllutrymme, kvittering, registerföring). Genom den inledande grovgenomgången (kopplad till rensning/gallring av överflödigt material), undviks att oviktiga handlingar tar upp hyllutrymme i onödan. Den noggranna kontrollen vid leveranstillfället effektiviserar och personalen får god kontroll över arkiven tills de blir

detaljförtecknade. Dessutom undviker man att föreningarna betalar onödigt hög hyllmeteravgift för ett brutto av handlingar.

I **bilaga 1** redovisas de 180 organisationer/föreningar som var medlemmar i arkivet vid årsskiftet 2019/2020. Under 2020 anslöt sig inga nya medlemmar.

### **Medlems-/kundkontakter**

Föreningsarkivet ger råd om arkivhantering per telefon, via e-post, och genom skriftlig information/"lathundar". Vidare innehåller arkivets hemsida en del enkla, användbara tips om arkivering. Vid större arkivleveranser kan arkivpersonalen besöka organisationen på plats på kontor/liknande och ge praktiska riktlinjer. Det är en arbetsmetod som lönar sig, eftersom man förhindrar att gallringsbara handlingar levereras i onödan. Grundsytet med all arkivering är ju *att bevara handlingar med långsiktigt intresse*. Genom att debitera betydligt högre hyllmeteravgift för gallringsbara bokföringsunderlag (500 kronor/hyllmeter), markerar arkivet att det förhåller sig så.

### **Informationsträffar, besök, rådgivning**

Under 2020 var det inte läge att genomföra den årliga föreningsträffen. Risken för Coronasmitta och gällande begränsning med maximalt 8 deltagare gjorde det omöjligt. Träffarna brukar vara väldigt konstruktiva genom att arkivhantering och arkivtänk tas upp brett. Arkivpersonalen visar på nyttan av medlemskapet resp kundförhållandet till Föreningsarkivet. Deltagarna får inblick i vad arkivservicen omfattar och det framgår tydligt att man får valuta för sina avgifter. Arkivet anordnar nästa träff i början av oktober 2021 om Coronaläget tillåter. Förhoppningsvis borde många föreningsfunktionärer ha fått vaccin mot viruset då. Den 13 februari, d v s innan pandemin bröt ut i länet, hölls en riktad mycket välbesökt arkivutbildning för hembygdsrörelsen i Värmland. Kursdagen beskrivs under rubriken *Utbildning, kursverksamhet* nedan.

Några organisationer har fått rådgivning om arkivhantering, leveransrutiner, gallring mm. Ett par av dessa har kommit till Arkivcentrum, medan de övriga fått besök på sin "hemmaplan". Dessa aktiviteter ägde rum under första kvartalet sett till riskerna med Corona. Arkivet informerade följande organisationer: *Värmlands Regementes Kamratförening, Moderaterna Värmland, Neuro Värmland, PRO Västra, Karlstad samt Funktionsrätt och FUB i Karlstad*.

På försommaren gjorde arkivet en överenskommelse med *Svenska Kälksportförbundet*, ett riksförbund som upphörde vid halvårsskiftet för att gå upp i annan riksorganisation. Man betalade en engångssumma för att deras handlingar ska bevaras och vårdas för framtiden.

### **Lokaler och samverkan**

#### **Arkivcentrum Värmland**

Föreningsarkivet i Värmland finns i Arkivcentrum Värmland i Karlstad tillsammans med Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län och Regionarkivet (f d Landstingsarkivet). De två regionägda verksamheterna gick samman i en organisation under 2020. Karlstads kommunarkiv ingår i samverkan om forskarservice, utåtriktade aktiviteter, arkivmagasinen i Zakrisdal mm, men har kontor och arkivdepå i Bibliotekshuset. Arkivcentrum inrymmer forskarexpedition med forskarsal, arkivmagasin samt kanslier för resp verksamhet. Forskarsalen har 20 platser varav flertalet med datortillgång. I Edbergsalen, som används för föreläsningar, undervisning, möten m m, finns 65 platser. Högst upp i huset, med storslagen utsikt över Karlstad, finner man Almqvistsalen. Där ryms ca 60 personer vid sittande bord. Salen är numera utrustad med projektor och duk, vilket gör den väl lämpad för informationer och möten. I Arkivcentrum finns också

grupprum, sammanträdesrum och ett pausrum för besökarna. I början av året gjordes en uppfräschning av det gemensamma vilrummet för personal på plan 5. Under normala förhållanden är huset en utomordentlig träffpunkt för möten, föreläsningar och andra aktiviteter. Fr o m mars månad decimerades aktiviteterna i huset allteftersom p g a Coronapandemin.

På plan 4 i Arkivcentrum finns Föreningsarkivets närarkiv som rymmer c a 900 hyllmeter. Där placeras arkivleveranser vartefter och utrymmet är vanligen i det närmaste fullt utnyttjat.

Under året har Region Värmland börjat visa intresse för att omvandla huset för egen verksamhet. Huset ägs av Regionen och det finns behov av lokaler för olika regionverksamheter. Då Anders Lund lämnade tjänsten som arkivchef på Värmlandsarkiv i februari fick han Regionens uppdrag att titta på användningen av huset och alternativ för en omlokalisering av Arkivcentrum. I början av april informerade Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef på Regionen, och Anders Lund samverkansparterna om vad som pågick i lokalfrågan. I princip fanns inga fasta planer eller fattade beslut i frågan utan man jobbade med en behovsanalys på uppdrag av Regionfastigheter. Under resten av året kom inga nya fakta i frågan. Den eventuella flytten av Arkivcentrum uppmärksammades av tre journalister, tillika arkivkunder. I en skarp debattartikel skrev man att arkiven borde bli kvar i sitt fina hus.

### **Samverkansfrågor**

Samarbetsparterna i Arkivcentrum samverkar om forskarservicen och delar på expeditionstjänstgöringen enligt överenskomna principer. Under 2020 decimerades öppettiderna successivt då Coronarestriktionerna skärptes. Med 9 timmar i veckan var ändå Arkivcentrums öppethållande mer generöst än exempelvis Riksarkivets. Fr o m 18 november kunde man inte besöka forskarsalen utan att ha bokad tid innan. Studenter som behövde slutföra uppsatser innan terminens slut bokade tid och fotograferade nödvändiga handlingar. Parallellt hade Föreningsarkivet tidsbokning för historiestudenter som skrev C-uppsatser med föreningsmaterial som utgångspunkt. I de egna lokalerna tillämpades mesta möjliga Coronasäkring. Arkivet tillhandahöll munskydd och handsprit och avdelade varje besökare i separat lokal samt höll avstånd förstås. Arkivstyrelsen delegerade till arkivchefen att bedöma hur tillhandahållandet skulle organiseras. Samarbetet med Värmlands Släktforskarförening om extra släktforskarhjälp på torsdagar pausades från mitten på mars och året ut.

Arkivcentrums *samordningsgrupp* består av verksamhetsansvarig från resp institution och gruppen behandlar olika gemensamma frågor. Ordförandeposten och sekreterarskapet roterar och gruppen träffas sju-åtta gånger per år. I Samordningsgruppen hanteras frågor om gemensamma satsningar som arrangemang, programverksamhet, profilerings/policyfrågor, personalutbildningar, lokalfrågor i Arkivcentrum och Zakrisdalsdepån, tillgänglighetsfrågor etc. Ibland adjungeras annan personal för att ge gruppen ett bredare beslutsunderlag. Under våren slutade Värmlandsarkivs chef Anders Lund och efterträddes av landsarkivarien i Göteborg, Ulf Andersson. Andersson blev också chef för Regionarkivet (f d Landstingsarkivet).

Arkivcentrums *expeditionsgrupp* hanterar frågor med koppling till forskarservice och expeditionstjänst och samlas vanligen tre-fyra gånger per år. Gruppens uppgift är att se till att Arkivcentrum erbjuder *jämn och god kvalitet i den gemensamma forskarservicen*. Man kommer dessutom med förslag till utbildningstillfällen för personal som tjänstgör i forskarexpeditionen. Internutbildningen är en viktig kugge i det välfungerande samarbetet.

Den gemensamma hemsidan [www.arkivcentrumvarmland.se](http://www.arkivcentrumvarmland.se) innehåller uppgifter om

öppettider, tillgänglighet, arrangemang i huset etc. Sidan uppfyller en standard som Kulturrådet stipulerat för att tillgänglighetskraven ska tillgodoses. Informationen är också översatt till engelska för att underlätta för användare. Värmlandsarkiv administrerar sidan.

#### *Programverksamhet i samverkan*

Sedan våren 2015 har arkiven och Värmlands Släktforskarförening samverkat om mycket uppskattad och välbesökt programverksamhet i Arkivcentrum. Föreläsningar, filmvisning, släktforskarträffar och arrangemang som Släktforskningens Dag, Arkivens Dag etc erbjuds inom ramen för programutbudet. Under våren 2020 påbörjades programverksamheten som vanligt och fram till den 12 mars genomfördes sju program. De återstående sju programpunkterna ställdes in eftersom smittspridningen i länet tog rejäl fart. Av de genomförda programmen lockade Släktforskningens Dag hela 163 personer och Sportlovspysslet i bokbinderiet 70 personer, både barn och äldre. Sammanlagt blev besöksiffran ca 500 personer. Många beklagade förstås att de planlagda programmen inte blev av, men vi hoppas kunna genomföra de flesta så snart befolkningen i länet blir vaccinerad och pandemin ger med sig.

#### **Arkivdepå i Zakrisdal**

Föreningsarkivet slutförvarar arkiven i bergmagasin i stadsdelen Zakrisdal. Liksom i Arkivcentrum sker samverkan med Värmlandsarkiv och Karlstads kommunarkiv, som båda har mängder med arkiv i berget. Hyllutrymmet på ca 3 900 hyllmeter som Föreningsarkivet disponerar i berget kommer vara helt fullbelagt inom några få år. Det innebär bl a att gallringen av föreningarnas verifikationer och andra bokföringsunderlag görs mycket systematiskt. Att vinna hyllutrymme är viktigt. Det är inget önskesenario att hyllkapaciteten krympt så pass snabbt sedan flytten till berget 2005. Möjligheterna att ta in hotade ägarlösa arkivbestånd och att värva nya medlemsorganisationer med stora arkiv, begränsas i hög grad.

Arkivet har inte personal stationerad i bergdepån. Däremot görs regelbundna hämtningar av material därifrån. Det gäller handlingar som ska studeras i Arkivcentrums forskarsal eller användas i ärendehandläggningen. Hämtningarna kombineras med arbetspass för att ställa nya arkiv på plats i magasinet och andra uppgifter. I bergdepån finns ett välutrustat personalutrymme och personal från alla tre arkiven kan använda den rödfärgade friggeboden under jord som arbetsplats vid behov. För transporterna till och från Zakrisdal nyttjas Värmlandsarkivs tjänstebil. Föreningsarkivets personal är behjälplig vid lastning och lossning.

Föreningsarkivet hyr 40 hyllmeter i Karlstads kommunarkivs bergdepå. Det blev nödvändigt då arkivet omhändertog en stor leverans från upphörda organisationen Communicare år 2016. Arbetet med gallring, förteckningsarbete etc i detta arkivmaterial pågår efter hand.

#### **Övrig samverkan samt styrelserepresentation**

Föreningsarkivet i Värmland är medlem i och deltar aktivt i olika arkivsammanlutningar, nätverk m m. Genom coronavirusets härjningar har vissa aktiviteter som pågår normalt fått anstå eller skötas via videokonferenser, mailkommunikation etc.

- Föreningsarkivet representeras av arkivchefen i styrelsen för *Värmlands Företagshistoria*
- Föreningsarkivet är medlem i *Föreningen Bergslagsarkiv (FBA)*, som sen 1989 ger ut tidskriften *Bergslagshistoria*. Varje år anordnas seminarier och studieresor med anknytning till Bergslagsområdet. Arkivchefen är vice ordförande i FBA:s styrelse. Det planerade årsmötet/ studiebesöket i Hagfors under våren fick tyvärr flyttas till hösten 2021 p g a pandemin. Mötesverksamheten under året skedde huvudsakligen digitalt
- Föreningsarkivet ingår i *Nätverket för Karlstads historia* som syftar till att stimulera forskning och utgivning om Karlstad. Karlstads kommunarkiv med chefen Jon Räftegård i spetsen har en viktig roll och ansvarar bl a för hemsidan [www.karlstad.se/karlstadshistoria](http://www.karlstad.se/karlstadshistoria) Tyvärr blev

Nätverkets årliga arrangemang "Karlstadsdagen" inställt p g a Coronautbrottet. Arkivchefen deltar i nätverket.

- Arkivarie Åsa Vålvik är Arkivcentrums kontaktperson i redaktionsgruppen för VärmlandsAnor, Värmlands Släktforskarförenings tidskrift
- Föreningsarkivet ingår i *Föreningen Enskilda arkiv i Mellansverige (FEAM)*. Medlemmarna är arkiv i Bergslagsområdet med omnejd som bevarar enskilda arkiv. Under 2020 hade Västmanland ordförandeskapet. Vid en träff i Arboga den 3 mars beslöts att FEAM skulle lämna frivillig remiss på den statliga arkivutredningen. Åsa Vålvik och arkivchefen representerar arkivet i FEAM.
- Föreningsarkivet är medlem i branschorganisationen *Svenska Arkivförbundet* och deltog i digitalt årsmöte i maj. Ett avslutande möte i Folkrorelsernas Arkivförbund hölls i anslutning till detta möte.
- Föreningsarkivet är bland stiftarna av *Föreningen Värmländsk Kultur* och medlem i *Föreningen Värmlandslitteratur*.

## Ekonomi

### Allmänt

Föreningsarkivet i Värmland har en ganska invecklad finansiering. Ekonomin grundas på medlems-, service- och leveransavgifter, intäkter från vissa utbildningsinsatser samt på offentliga medel. Karlstads kommun, Region Värmland och Kulturrådet (statsbidrag fördelat av Regionen via Samverkansmodellen) är de största bidragsgivarna. Karlstads kommun och Region Värmland ger dessutom visst bidrag till arkivets hyra i Arkivcentrum Värmland enligt en tidigare överenskommelse.

Under 2020 erhöll Föreningsarkivet fortsatt ekonomiskt stöd från samtliga kommuner i Värmland. Femton kommuner, utom värdkommunen Karlstad som har en annan roll, debiterades serviceavgift på 50 öre per kommuninnevånare. Under 2020 uppgick intäkterna från kommunerna till *94 171 kronor*. I likhet med tidigare år minskar kommunintäkterna som en direkt följd av befolkningsutvecklingen i länet. Intäkterna från kommunerna är helt nödvändiga för att arkivverksamheten ska kunna bibehållas på en acceptabel nivå, särskilt som Regionbidraget varit oförändrat sedan 2019. Karlstads kommun ökade glädjande nog sitt penningbidrag med 12 000 under 2020, vilket arkivstyrelsen naturligtvis värdesätter.

Intäkterna från organisationslivet är en grundförutsättning för att arkivet ska kunna fungera som Värmlandsföreningarnas centralarkiv. Eftersom de offentliga stöden inte ökar nämnvärt blir intäkterna från organisationerna desto mer viktiga. Under 2020 blev avgiftsintäkterna från organisationshåll *582 225 kronor*, vilket är en minskning med 12 875 kronor sedan föregående år. Föga överraskande blev intäkten för leveransavgifter 5 550 kronor lägre under detta Coronadubbade år. Dessutom har arkivet intensifierat gallringen i bokföringsunderlag, vilket bidragit till minskade serviceintäkter.

Under 2020 fortsatte arkivet effektivisera faktureringen av arkivets kunder. Distributionen av fakturor sker i hög utsträckning via e-post eller som e-fakturor. Det sänker utläggen för porto, vilket varit ett av syftena med rutinförändringen. I övrigt klaras alltfler ekonomirelaterade göromål digitalt. Förutom av Åsa Vålvik och Monica Gustafsson, görs vissa ekonomisysslor av inhyrd kraft. Fakturering till arkivets hundratals kunder utförs av Karin Östlund, redovisningsekonom på Hushållningssällskapet Väst.

Under hösten skickades en fördjupad anslagsframställning inför verksamhetsåret 2021 till Karlstads Kultur- och Fritidsnämnd. Förhoppningen var att bidraget kunde höjas under 2021 för att ex. få utrymme för investeringar som fått stå efter under hela 2000-talet.



## Bokslut för 2020

Resultat- och balansrapporten för år 2020 finns som **bilaga 2**.

Den ekonomiska verksamheten under 2020 hade större omslutning än år 2019. Huvudorsaken var det Coronastöd på 175 000 kr, som tilldelades arkivet av statliga medel (fördelade av Region Värmland). Extramedlen var emellertid öronmärkta och kunde inte användas till kostnader för drift och löner. Det ledde till att *årets resultat blev till synes bättre* än det i realiteten var. I årets bokslut har 116 678 kronor av resterande Coronamedel reserverats för ändamål som ligger inom ramen för det som Kulturrådet bestämde 2020. Det står ju fullkomligt klart att Coronapandemin fortsätter även under 2021. Medlen kommer att komma väl till pass för att stötta upp när arkivet får kännbart bortfall av avgifter och andra intäktskällor.

Avgifter för leveranser och serviceavgifter påverkades negativt under året, eftersom Coronapandemin startade redan i mars månad. I realiteten blev avgiftsintäkterna ca 25 500 kronor lägre än föregående år. Intäkterna från Värmlandskommunerna blev lägre än 2019, vilket hänger samman med arkivets debiteringsmodell. Kommunerna debiteras serviceavgifter med 50 öre per innevärdare och befolkningen i länet minskar tyvärr år efter år. Vårdkommunen Karlstad var undantaget med en välkommen höjning av bidraget på 12 000 kronor. Att arkivet erhöll oförändrat bidrag från Region Värmland för andra verksamhetsåret i följd var naturligtvis mycket otillfredsställande. Och desto mer oroande är det att arkivet inte heller fått någon höjning för verksamhetsåret 2021.

Arbetsgivaravgiften halverades under perioden april t o m juni, en statlig åtgärd för att underlätta för olika verksamheter under pandemin. I resultaträkningen framgår att arbetsgivaravgiften blev drygt 27 000 kronor lägre än fjolårets, med ungefärligen motsvarande storlek på lönesumman.

I balansräkning framgår att avsatta medel har ökat väsentligt. Det är i huvudsak följderna av att 116 678 kronor av resterande Coronamedel överförs till räkenskapsåret 2021. Vidare har 40 000 kronor avsatts för personalkostnader, eftersom personalsituationen kommer att förändras under kommande verksamhetsår. Det egna kapitalet har ökat och utgör en nödvändig buffert framöver, eftersom avgifts- och bidragsintäkterna är svåra att förutsäga.

Efter ett mycket annorlunda verksamhetsår, då inställda aktiviteter, stängd verksamhet och olika restriktioner präglade vardagen, uppvisar arkivets bokslut ett plusresultat. Efter ett så svårbedömbart år budgetmässigt, ser styrelsen det positiva resultatet med tillfredsställelse och föreslår *att årets överskott på 50 305,32 föres i ny räkning*.

## Samverkansmodellen

Föreningsarkivet i Värmland ingår i den så kallade Samverkansmodellen sedan 2013. Det innebär att statsbidraget från Kulturrådet överlämnas till Region Värmland som fördelar pengarna. Under 2020 var bidraget till länet drygt 58 miljoner kronor. Tioalet verksamheter inom det värmländska kulturlivet (ex Wermland Opera, Värmlands museum, Västanå teater) är med i denna modell för medelstillelse. Flera av aktörerna erhåller mångmiljonbelopp ur denna pott. Föreningsarkivets andel av de statliga kulturpengarna blev beklagligtvis nog låg, endast 320 000 kronor under 2020. Dessvärre fungerar modellen så att institutioner med lågt statsbidrag då modellen infördes kommer i stryk klass år efter år. Skillnaderna konserveras helt enkelt. Däremot byggs kraven för att komma ifråga för statsbidrag på allteftersom. Föreningsarkivets aktiviteter upptas i den *regionala kulturplanen*, som under året förlängdes t o m 2021. Arkivet har dessutom genom avtal med Region Värmland påtagit sig långtgående insatser för att vara "bidragsvärdiga". Kraven på Föreningsarkivet att uppfylla olika

skyldigheter kan i vissa fall upplevas som nästan oöverstigliga. Det innebär betydande administrativt arbete att vara en part i samverkansmodellen, men beklagligtvis syns inte insatserna i ökade ekonomiska tillskott. Under 2020 har efterfrågan på olika underlag från Regionens kulturavdelning varit mer omfattande än vanligt. Mycket tid har lagts på att redovisa verksamhet eller ibland rent av spå om arkivets ekonomi mm under detta mycket annorlunda år. I november erhöll Föreningsarkivet 175 000 kronor i Coronastöd från staten via Region Värmland. En ljuspunkt i mörkret under ett år av inställda aktiviteter, sämre avgiftsintäkter och begränsningar i kontaktverksamheten på många sätt.

I april 2020 redovisade Föreningsarkivet verksamhetsstatistik och ekonomi till Kulturrådets kulturdatas. Åsa Vålvik och arkivchefen deltog vid ett par tillfällen under året i möten med de övriga aktörerna i samverkansmodellen, organiserade av Region Värmland. Under 2020 skedde träffarna, som det mesta i övrigt, digitalt. Diskussionerna fokuserade mestadels på hur verksamheterna drabbats i olika grad av pandemin och restriktioner till följd av den.

## Personal

Under 2020 hade Föreningsarkivet i Värmland följande personalstyrka:

*Annika Eriksson*, arkivarie, heltidsanställd

*Monica Gustafsson*, ekonomiassistent, timanställd för bokföringsarbete

*Jim Holm*, arkivassistent anställd på halvtid fr o m 6 oktober-31 december

*Anna Markusson*, arkivbiträde, anställd på halvtid med trygghetsanställning

*Berith Sande*, arkivchef, heltidsanställd

*Åsa Vålvik*, arkivarie, heltidsanställd

Föreningsarkivets personalgrupp har i likhet med tidigare år gjort mycket goda arbetsinsatser som fört verksamheten framåt, även om det varit ett mycket annorlunda år. Resultatet av arbetsinsatserna framgår tydligt i verksamhetsstatistiken i [bilaga 3](#).

### *Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2020*

De flesta kompetensutvecklande och personalvårdande åtgärderna har varit omöjliga att både planera och genomföra på grund av restriktionerna för resande, storlek på grupper och kravet på att hålla avstånd (även till arbetskamraterna). Konferenser och träffar av olika slag har ställts in, som exempelvis den tänkta Svenska Arkivveckan (Avec) i Uppsala.

- Den 22 januari deltog hela personalen i en intressant temaeftermiddag om Värmländsk medeltid. Författaren Annika Björklund och medeltidsexperten Claes Gejrot, Riksarkivet, presenterade resultaten i boken *Sveriges medeltid del 7, Värmland*, en skrift om vårt län i äldre källmaterial.
- Den 25 februari såg hela personalen teaterföreställningen "Raderade kvinnor" med Tina Wilhelmsson på Arenan i Karlstad. En dramatisering i linje med arkivets tema "Dold Kvinnohistoria"
- Den 6 mars deltog Åsa Vålvik vid en information om Kulturrådets nya Kulturdatas. Varje år skickas uppgifter om verksamheten in för att visa myndigheten att arkivet uppfyller kraven för att få statsbidrag via den s k Samverkansmodellen. Mötet hölls i Örebro
- Den 1 oktober åkte hela personalen till Deje Kraftstation och upplevde de speciella utställningslokalerna och såg utställningarna som visades. På väg till Deje intogs lunch i Forshaga. Det var ett välkommet avbrott i en vardag som mycket handlat om inställda/pauserade aktiviteter.

Under hösten påbörjades processen inför rekrytering av ny arkivchef. Vid en sittning den 9 oktober utformade personalen en kravspecifikation som diskuterades i arbetsutskottet den 13 oktober. Åsa Vålvik deltog som personalrepresentant. Vid au-mötet behandlades

även ett förslag till arbetsgång. Rekryteringen kommer att inledas under första halvåret 2021.

## Depåverksamhet

I **bilaga 3** presenteras statistik över arkivets depåverksamhet under 2020. Kommentarer till det detaljerade statistikmaterialet återfinns i texten nedan som brukligt.

### Leveranser

Som en följd av pandemin under 2020 blev antalet leveranser ungefär *en tredjedel lägre* jämfört med ett snitt av leveransantalet under åren 2015-2019. Arkivet tog emot *67 arkivleveranser* som innehöll *119 arkivbildare/föreningar* och omfattade *35,29 hyllmeter*. Av de 119 arkivbildarna var *46 helt nya* arkiv, medan *73 var tillägg* till arkiv som förvarats sedan tidigare. 89 av de levererade arkiven deponerades av betalande huvudman, medan 30 arkiv överlämnades som gåva, eftersom de saknade ägare. Antalet levererade arkivenheter/ volymer under året uppgick till *844 stycken*, den lägsta siffran under senaste femårsperioden. Det lägre inflödet av arkiv har medfört att personalen kommit bättre i fas med de nya leveranserna, vilket beskrivs tydligare under *Registrerings- och förteckningsarbete*.

I början av året kontaktades arkivet av IOGT-NTO Kristinehamn. Det var en av de organisationer som hade blivit husvilla med sina arkiv då kommunarkivet i Kristinehamn behövde sina hyllutrymmen för egen del år 2019. Efter att IOGT-NTO omlokaliserat sina olika delföreningar till en föreningslokal i centrala Kristinehamn skedde det som inte får ske. Lokalen drabbades av eldsvåda! Tack och lov forslade rådiga personer ut nykterhetsarkiven ur byggnaden. På så sätt kunde dokumenten från den äldsta nykterhetslogen i Värmland, *IOGT logen 41 Drottning Kristina* (bildad 1881), räddas. Det kändes mycket speciellt att ta emot leveransen från IOGT logen Drottning Kristina. Logens arkiv hade ingått i arkivets samlingar tidigare och kom nu tillbaka efter en 20-årsperiod i hemkommunen. Leveransen innehöll f ö 10 andra nykterhetsföreningar från orten och två fina nykterhetsstandar.

Kontakterna med hembygdsrörelsen har varit täta under senare år. Vissa hembygdsföreningar inriktar sig på att bli något av lokalhistoriska arkiv för bygden. Det är lovvärt, men ibland är lokalerna man hyser olika arkiv i klart olämpliga. Brandfara, fukt, skadedjur och andra riskfaktorer hotar ofta de insamlade arkiven. Under 2019 besökte personalen Övre Ulleruds hembygdsförening och gav en hel del råd om förvaring, sortering m m. Besöket ledde till att hembygdsföreningen beslutade att deponera sitt omfattande arkivmaterial i Föreningsarkivet. I februari levererade *Övre Ulleruds hembygdsförening* sitt mångfasetterade arkivmaterial. Inte mindre än *20 olika arkivbildare* ingick i denna leverans. Det rörde sig om missionsförsamling, baptister, IOGT-loger, en hästförsäkringsförening, en elektrisk andelsförening, en handelsbod och ytterligare ett par arkivbildare. Nu förtecknas alla dessa delarkiv och blir sökbara i den Nationella arkivdatabasen på internet. Det förbättrar tillgängligheten till dessa arkiv för alla med intresse för liv och leverne i Övre Ulleruds socken.

Här följer ett urval av föreningsarkiv som kommit in under året, mest för att visa bredden både typmässigt och geografiskt.

*Nätverket Siri, Torsby*

*Spelföreningen Spegelglas, Kristinehamn*

*Föräldrakooperativet Kilen, Lamberget, Karlstad*

*Älvenäs Bygdegårdsförening, Nor*

*Ängbackens Koloniförening, Säffle*

*Värmlands Biodlareförbund*

*IS Emtarna, Östra Ämtervik*

*Stiftelsen Frykeruds historia*

*Betelförsamlingen, Sunne*

*PES Värmland (europeisk soc. dem org)*

*Neuro Karlstad med omnejd*

*Äldsta standaret, Arvika Typografklubb*

### Registrerings- och förteckningsarbete

Ordnings- och förteckningsarbetet har under 2020 bedrivits på ett utomordentligt vägvinnande sätt. Färre besök och olika inställda aktiviteter har frigjort tid för att utföra detta viktiga basarbete. Under 2020 detaljförtecknades *689 arkivvolym/er/enheter* och det rörde sig om *30,87 hyllmeter* som blev sökbara i arkivets förteckningsdatabas Visual arkiv. *102* nya förteckningar har upprättats och i *123* äldre förteckningar har tilläggsleveranser införlivats. Året skiljer sig från ett normalår genom att nästintill lika många hyllmetrar som kommit in till arkivet har tagits om hand och detaljregistrerats. Vid utgången av 2020 hade arkivet *6 167 detaljförtecknade arkiv*, en ökning med 99 från föregående årsskifte och alla dessa är tillgängliga för forskning och studier.

Några exempel på arkiv som blivit tillgängliga efter förteckningsinsatser under året:

*Kristinehamns Gymnastikällskap, IFK Skoghäll, Hammarö, Barns bästa, Värmland, Föreningen Nattugglorna, Karlstad, Musikföreningen Metropolen, Hagfors, Stiftelsen Rattsjö, Vitsand, Värmland-Dals Bridgeförbund och Värmlands Kennelklubb.* Arkivet efter den särdeles föreningsaktiva *Dagny Danielsson, Storfors*, förtecknades och användes under hösten som stoff för en C-student i historia.

Arkivassistent Jim Holm har genomfört en specialregistrering och vårdinsats av något hundratal *charters* från nykterhetsföreningar som förvaras i arkivet. Charteren var beviset från nykterhetsrörelsens riksorganisationer att föreningen godkänts för inträde och fått ett unikt ordningsnummer. Oftast återfinns namnen på den första styrelsen på det vackert utformade chartret, samt bildningsåret. Vårdinsatsen har inneburit att försiktigt lirka ut de fina plaketterna ur sina ramar för att möjliggöra planförvaring. En hel del utrymme har frigjorts genom att ramarna, som generellt var i rätt dåligt skick, kasserats. Varje charter har registrerats i sitt resp nykterhetsarkiv och alla är numera sökbara via Visual Arkiv och NAD.

### Digitalisering

Nya förteckningar som utarbetas allteftersom, liksom förteckningar som kompletteras efter tilläggsleveranser, registreras i databasen Visual Arkiv. Det innebär att alltfler arkiv går att återsöka digitalt, vilket underlättar för både personal och för forskande allmänhet. Under 2020 har Anna Markusson skrivit in samtliga arkivförteckningar från distriktsorganisationer i Värmland och således *gått i mål med all retroaktiv inskrivning i databasen*. Vid årsskiftet hade *6 112 detaljförteckningar* exporterats till den Nationella databasen (NAD). Arkiv som förvaras, förtecknats och gjorts sökbara via internet börjar närma sig total täckning. Adressen för sökning är <https://sok.riksarkivet.se/nad>. Inkommande förfrågningar som hänvisar till att man har sett på nätet att arkivet finns i Föreningsarkivet i Värmland, blir allt mer vanliga. Studenter som jobbar med uppsatsarbeten tittar i NAD-registren och gör sina arkivbeställningar via e-post. Tack vare medarbetarnas utmärkta insatser är *förteckningsläget/tillgängligheten* till de värmländska föreningsarkiven *bästa tänkbara*.

### Information, forskarservice

#### Tillgängliggörande

Föreningsarkivet förvaltar källorna efter tusentals föreningar som värmlänningarna har engagerat sig i alltsedan 1850-talet. I Föreningsarkivets stadgar fastställs att inte bara insamling och vård av arkiven tillhör arkivets uppgifter utan också att inspirera till olika typer av forskning och studier. Det är en veritabel arkivskatt som samlats in under drygt 70 år. Ambitionen att locka nya grupper att använda föreningsarkiven är viktig. Genom samarbete med släktforskarna i Värmland lockas alltfler släktforskare att använda föreningsarkiven. Det finns mycket att gräva i och föreningsarkiven är oerhört rika på

individrelaterad information. Föreningslivets viktiga inflytande i lokalsamhället måste vara en självklar del av forskningen då man skriver sin hembygds historia. Under ett normalår är det genom informationer, visningar, programverksamhet och arrangemang, ofta i samverkan med de övriga arkiven i Arkivcentrum, som Föreningsarkivet når ut till allmänheten brett. Vi vill gemensamt visa att **arkiven är för alla**.

#### **Forskarservice under ett mycket annorlunda år**

Sedan 1998 har Föreningsarkivet nära samverkan med Värmlandsarkiv, Karlstads kommunarkiv och Regionarkivet i form av gemensam forskarservice, utåtriktade aktiviteter, programverksamhet, marknadsföring av arkivbestånden etc. Under 2020 har tyvärr Coronapandemin satt sin prägel, inte minst på den gemensamma forskarservicen. Från senvåren minskades öppethållandet successivt. Det påverkades i hög grad av de olika restriktioner från myndighetshåll som tillkom allteftersom under året. Genom att forskningslokalerna inte stängdes helt kunde exempelvis vårens B-studenter i historia forska och genomföra sina uppsatsarbeten på ett ganska normalt sätt. Det framkom att Arkivcentrum t o m hade klart generösare öppettider än Riksarkivet. Under sommaren var forskarsalen öppen tisdag-torsdag kl 13-16 och den 14 september utökades tiden till rimliga 21 timmar i veckan. Från början av november förvärrades smittspridningen och fr o m 18 november begränsades öppethållandet till 8 timmar i veckan. Två timmar per dag var ett minimum för att tillgodose utlämnandet av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning.

För att forskarservicen skulle ske på säkraste sätt monterades under våren plexiglas vid expeditionsdisken, besöksboken togs bort och självfallet tillhandahölls handsprit. Skör personal behövde heller inte tjänstgöra i expeditionen.

Föreningsarkivet har under hela Coronapandemin upprätthållit sin forskarservice på bästa möjliga sätt. Det löstes genom att ha "parallell kundmottagning". Arkivet tillämpade *tidsbokning* och studenter och andra som besökte arkivet erbjöds *munskydd, handsprit, avskild lokal* att sitta i och förstås baskravet att alla höll *mesta möjliga avstånd*. Tanken var att bibehålla en acceptabel service för ex studenter som i princip inte hade särskilt många valmöjligheter i vad dom kunde forska om. Under hösten underlättade arkivet tillgången för C-studenterna i historia med föreningsinriktade ämnen. Det blev en viktig prioritering för arkivet att de skulle kunna genomföra sina uppsatsarbeten. Naturligtvis har det spelat stor roll att föreningsarkiven inte är skannade/digitaliserade som delar av det statliga arkivmaterialet. Arkivet har helt enkelt behövt vara öppnare för lite mer långtgående lösningar/undantag, eftersom endast originalhandlingarna står till buds. Många besökare har varit mycket tacksamma, eftersom man har lyckats hålla tidsplaner och i förlängningen få ut examina eller klara kraven från Centrala Studiestödsnämnden.

#### **Forskningsciffror med kommentarer**

Under 2020 har, trots begränsningar i öppethållandet, *1 299 personer* noterat sina namn i forskarsalens besöksloggare. Sett till hur situationen varit har det ändå kommit rätt många för att forska under pandemiåret. Den gemensamma programverksamheten som normalt drar många besökare till huset pausades från den 12 mars och året ut. Det är annars en faktor som drar besökare även till forskarsalen. Man passar på att forska när man ändå är i huset.

Under 2020 togs *565 volymer/enheter* fram till forskande besökare. Hela *81 volymer* lånades dessutom hem av föreningar som jobbar med egen historieskrivning, bildidentifiering etc. Det är stor bredd på de som använder våra arkiv. Emellertid är föreningsarkiven mycket populära som studieobjekt vid uppsatsskrivning. Arkiven nyttjas i hög grad av uppsatsskrivande B- och C- studenter, särskilt inom historieämnet vid Karlstads universitet. Också lokalhistoriskt intresserade som jobbar med bokprojekt

eller andra dokumentationer av hembygden är ”konsumenter” av föreningsarkiv. Under normala år har det skett en successiv ökning av släktforskare som vill ta del av föreningsarkiven. Det finns i de allra flesta fall spår efter förfäderna i matriklar, protokoll, brevväxling osv i de tusentals föreningsarkiv arkivet förvarar. Föreningar som ska skriva historia inför ett jubileum är en kategori som besöker arkivet eller lånar hem handlingarna för att studera i lugn och ro.

Verksamhetsåret 2020 har personalen handlagt *312 forskarförfrågningar* och andra ärenden som medfört sökning i register, förteckningar och i originalhandlingar. Många ärenden som handlagts under 2020 har varit mer komplexa och behövt mer tid att handlägga. Arkivpersonalen har de facto utvidgat servicen för att tillmötesgå kunder som inte haft möjlighet att resa p g a Coronarestriktionerna. Frågeställare från ex Bromma, Uddevalla, Älvdalen, Örebro, Stockholm, Jönköping och Lund, men även från orter i Värmland, har fått extra hjälp med sina ärenden. Ibland har det enbart lett till brevsvår, men många frågeställare har fått skannade kopior skickade för att själva kunna bilda sig en uppfattning om underlaget. Eftersom arkivets målsättning alltid är att besvara alla förfrågningar *snabbt och effektivt* har vi fått många tecken på uppskattning från både föreningsfolk och forskande allmänhet under året.

### **Föreningsarkiven och forskningen 2020**

Föreningsarkivet uppmuntrar om möjligt studenter och akademiska forskare att nyttja de fantastiska föreningsarkiven. Som ett led i detta anordnades gemensam studentmessa för B-studenter i historia den 21 januari. Mässan var som vanligt arrangerad i samverkan mellan arkiven, historikerna vid Karlstads universitet och Värmlands museums arkiv. Förmiddagen ägnades åt baskunskaper om arkiv, tips hur man använder arkiv i skolundervisningen (många studenter är lärarinriktade) och att informera om olika sökvägar. Under eftermiddagen blev det tid att cirkulera mellan olika ”arkivstationer” och få idéer om möjliga uppsatsämnen. Handledarna från historieämnet fanns på plats för att diskutera med studenterna om olika ämnesförslag. Upplägget har använts under hela 2000-talet och leder till att studenterna kommer närmare ett ämnesval. Ganska ofta fastnar man för föreningsämnen. Ett 10-tal B- studenter valde att forska i föreningsmaterial under våren. De flesta lyckades dessutom bli klara innan strängare restriktioner infördes. Då det var dags för höstterminens C-studenter i historia att komma igång med sina uppsatser var det mer komplicerat. Öppethållandet i Arkivcentrum och på andra institutioner hade dragits ner radikalt. Det visade sig att en handfull studenter valt föreningsämnen och kunde nyttja den något utvidgade service som Föreningsarkivet erbjöd. Arkivmaterial som kom till användning för C-studenternas forskning handlade om *Röda Korset, nykterhetsfrågor, idrottsrörelsen, verkstadsklubbar inom Metallindustriarbetareförbundet samt Norgehjälpen under krigsåren.*

Under hösten 2019 utbröt debatt i Sunne p g a kommunens rivningsbeslut gällande Betelkapellet i Sunne. Lokalbefolkningen reagerade starkt på rivningsshotet och en aktionsgrupp bildades. I början av 2020 kom representanter för aktionsgruppen till arkivet för att studera det som fanns bevarat av Betelförsamlingens arkiv. Även Carl-Johan Ivarsson, en av eldsjälarna bakom webbsidan Väckelsens Värmland, besökte arkivet för att få stoff till en artikel om Betel. Rivningen av frikyrkolokalen genomfördes trots omfattande protester. Framåt sommaren kontaktades arkivet av Evangeliska Frikyrkan i Örebro, som önskade överföra handlingar från Betel i Sunne till Föreningsarkivet. En första sändning levererades innan sommaren och i slutet av året kom ytterligare en leverans. Numera är arkivet från denna lite udda församling, med koppling till fribaptisterna och Helgelseförbundet, ganska komplett. Möteslokalen från tidigt 1900-tal är emellertid ett minne blott.

Journalisten Sven L O Johansson, bördig från Östra Ämtervik, forskade om ett ganska unikt samarbete mellan missionsförsamlingen i bygden och en nykterhetsloge. Intresset

väcktes då ett kombinerat missionshus och ordenshus i Bonäs i hemsocknen brann nyårsnatten 2019/2020. Med hjälp av uppgifter i Föreningsarkivet kunde Sven L O skriva en mycket läsvärd artikel om samnyttjandet av föreningslokalen, som publicerades i hembygdskriften *Östemtingen* i slutet av året.

Kils hembygdsförening har fortsatt sitt trägna arbete med bildidentifiering i sin stora fotosamling som förvaras i arkivet. Under 2020 blev Lena Hassellund, ledamot i Föreningsarkivets styrelse, sammanhållande i arbetet. Man hämtar hem en lagom portion foton som identifieras och därefter återlämnas till arkivet. Pandemin har påverkat hembygds-föreningens arbete med bilderna då restriktionerna har gjort det svårare att träffas.

Mot slutet av året kom frilansjournalisten Anna-Karin Worland som blivit intresserad av kvinnohistoria under arkivets jubileumsår, för att forska. Hon skrev en trevlig artikel om jubileumsdagen och kvinnotemat för Värmlandsbygden i maj 2019 och så var intresset för arkiv väckt. Worland fastnade för riksdagsledamoten m m Viola Sandell. Violas unika erfarenheter av att organisera Sveriges hembiträden fackligt mellan 1941 och 1946 blev en intresseväckande historia att publicera. Viola Sandell testamenterade sitt omfattande arkiv till Föreningsarkivet och i hennes samling finns många guldkorn. Inte minst dagboksmaterialet och mängder med bilder utgör ett oerhört spännande material. I slutet av året fick Anna-Karin klartecken för att publicera artikeln om Viola i tidskriften Svenska Öden & Äventyr. Detta blev inledningen på ett samarbete som kommer att beskrivas mer i nästa års verksamhetsberättelse.

#### *Föreningsarkiven och släktforskarna*

I januari 2020 arrangerades "Släktforskningens Dag" i Arkivcentrum. Även om temat för släktforskardagen var "Officerare och soldater" så kunde Föreningsarkivet bidra med handlingar med militär anknytning. Det rör sig om depositioner från frivilligföreningarna vid Värmlands Regemente/I 2. Särskilt intresse väckte bildsamlingen med hundratals underofficerare som varit anställda vid I 2. Som vanligt stannade många till och frågade om olika föreningar som släktingar varit med i och inspirerades att återkomma. Hela 163 personer besökte det lyckade arrangemanget.

Även under 2020 informerade Föreningsarkivet nybörjarkurser i släktforskning. Det skedde vid tre tillfällen och deltagarna kom från studieförbund i Karlstad under ledning av släktforskningsnestorn Hans Olsson. Som vanligt höll arkivarie Annika Eriksson i informationerna, som genomfördes i samverkan med Värmlandsarkiv. Detta är ett bra sätt för arkivet att locka släktforskare att ta steget in i andra källor än de traditionella. Generellt har många i slakten engagerat sig i föreningslivet och är synliga i arkiven.

#### **Arkivens Dag**

Arkivens Dag har institutionerna i Arkivcentrum firat varje år sedan starten av arkivdagen 1998. Tyvärr kunde inte arrangemanget genomföras i november 2020. Efter att ha skjutit fram planeringen ett par gånger beslutade Samordningsgruppen i Arkivcentrum att avstå satsningen på Arkivens Dag detta extraordinära år.

#### **Arkivpedagogiska insatser**

P g a pandemiläget har arkivets deltagande i den arkivpedagogiska verksamheten samman med Värmlandsarkiv varit sparsamt. Restriktionerna för att ta besökande grupper till Arkivcentrum inleddes i mars och skärptes under resten av året. Det ledde helt naturligt till en mycket begränsad kontaktverksamhet. Däremot presenterades en utställning i kvarteret Almen i centrala Karlstad under några sommarveckor, som vanligt med gymnasieelever som ciceroner. Årets utställning *Värmland i krigets skugga* var inriktad på Värmländska frivilliginsatser under beredskapsåren. Propaganda /affischer med koppling till olika frivilligorganisationer som förvaras i Föreningsarkivet visades bl a.

*Historiedetektiverna* är en arkivpedagogisk satsning som ska utgå från elevernas användning av IT som hjälpmedel. Jenny Moström och Lisa Monsén jobbade fram en pilotversion, som förevisades för referensgruppen under våren. Arkivchefen finns med i referensgruppen. Om det går att få fram utvecklingsmedel till detta jättespännande projekt kan det bli en fortsättning. Målet är, som med all arkivpedagogisk verksamhet vi bedriver, att uppmuntra dagens skolelever att bli framtidens arkivkunder.

### **Övriga externa kontakter och arrangemang**

Nedan listas aktiviteter som Föreningsarkivet deltagit i och externa kontakter som arkivet haft under 2020. Listan är som en följd av Coronapandemins utbredning från mitten av mars och året ut förhållandevis kort jämfört med "normala" år.

- 10 januari deltog Annika Eriksson vid ett Idrottshistoriskt café i Torsby och informerade drygt 130 idrottsentusiaster om Föreningsarkivet och de spännande handlingar vi förvarar
- 16 januari hade arkivchefen en föredragning för Kulturnämnden i Kristinehamn, som ett led i Deras bidragsrutiner. Vid årets möte avtalades om en träff för Kristinehamnsföreningarna för att ta upp arkiv och bevarandefrågor. Kurstillfället har fått anstå med hänsyn till pandemin
- 29 januari hade arkivchefen en föredragning om kvinnohistoria med koppling till Karlstad för en PRO-grupp med Karlstads historia i blickpunkten
- 27 februari informerade Annika Eriksson Folksamveteranerna om arkivverksamheten
- 5 mars deltog arkivchefen i ett möte på Värmlands museum kring ämnet "Det judiska Karlstad". Föreningsarkivet har delar av Mosaiska församlingens arkiv i sin vård
- 20 april besökte efterlevande till Börje Myrin, frivillig i Finland under krigsåren på 1940-talet, arkivet tillsammans med journalisten Gunvor Nyman. Besöket resulterade i en artikel som publicerades i sommarnumret av Värmländsk Kultur
- 29 oktober besöktes Föreningsarkivet av dussinet medlemmar i PRO Marieberg, Karlstad. Man fick allmän information och så pratades det förstås om deras eget arkiv. Gruppen var lite unik eftersom inga fler fysiska gruppbesök från föreningar togs emot under hösten p g a pandemin

I februari deltog Annika Eriksson då kvarlåtenskapen efter det krisande Kinship Center i Karlstad skulle omhändertas. Bollen kom sedan att hamna hos Värmlands Företagshistoria (f d Föreningen Värmlandsarkiv), som numera förvaltar det gamla Emigrantregistrets arkiv och andra uppgifter.

### **Utbildning, kursverksamhet**

Genom ett samarbete med Sveriges hembygdsförbund och med stöd av Värmlands hembygdsförbund anordnades kursverksamhet för hembygdsrörelsen i Värmland. Kursen *Konsten att arkivera* genomfördes i Arkivcentrum den 13 februari. Det visade sig vara en väl vald tidpunkt, just innan rapporter om Coronasmittan började strömma in. Uppslutningen blev mycket bra med 43 kursdeltagare från 26 hembygdsföreningar på plats. Ett antal av de deltagande föreningarna hade redan sina arkiv i Föreningsarkivet. Andra ville förutom att få råd och tips om sina arkiv veta mer om vad det innebär att deponera sina arkiv. Som grund för utbildningen fanns en nyutgiven arkivhandledning från Sveriges hembygdsförbund Arkivet erbjöd ytterligare ett kurstillfälle riktat till hembygdsföreningarna i norra länsdelen. Den 1 oktober skulle det ha hållits kurs i Stället i samverkan med Norra Ny hembygdsförening. Tyvärr blev det för få anmälningar till kursen. Avsikten är att ordna en kursdag i början av hösten 2021 som med fördel förläggs till Nordvärmland. Många hembygdsföreningar tycker att det är lång väg att resa till Karlstad för att gå kurs. *Konsten att arkivera* fick publicitet genom ett helsidesreportage i *Värmlandsbygden*. Dessutom disponerade arkivchefen ett heluppslag i hembygdsförbundets *Näverluren* med text och rikligt med bilder. Kurstillfället visade att det är viktigt för hembygdsfolket att få upp arkivfrågorna på bordet. Flera av de deltagande föreningarna hörde också av sig med frågor till arkivet efteråt. Det är kontakter som bör hållas levande.



Även under 2020 har arkivets personal både undervisat och handlett inom arkivutbildningen vid Karlstads universitet. Under våren handleddes B-studenten Katrin Karlsson då hon arbetade med sin uppsats om Kristinehamns Bildarkiv. Slutseminarierna hölls för första gången via videokonferensverktyget Zoom. I september började hela 25 arkivstudenter på A-kursen och ända till mitten av november erbjöds salsundervisning i Edbergsalen i Arkivcentrum. På grund av en andra Coronavåg i slutet av året upphörde salsundervisningen och arkivchefen föreläste via Zoom. Folkhälsomyndighetens bestämmelser om maxantal personer och Regionens bestämmelser om lokalerna i Arkivcentrum gjorde det omöjligt att erbjuda arkivstudenterna sedvanlig att ordna- och förtecknapraktik i Föreningsarkivets regi. Detta moment kommer istället att flyttas till senvåren 2021, om pandemiläget tillåter.

Övriga informations- och utbildningstillfällen för studenter från Karlstads universitet redovisas under rubriken *Föreningsarkiven och forskningen 2020* ovan.

### **Information, mediakontakter, publicering**

Efter rekordåret 2019 när det gäller arkivets förekomst i media av olika slag har det närmast återgått till det normala. I och för sig uppmärksammades hembygdkursen i en läntidning och i tidskriften Näverluren. I övrigt har det varit indirekt genom att ge uppgifter till artiklar i olika ämnen som publicerats i exempelvis Karlstads-Tidningen.

I oktober filmade historikern Peter Olausson, Karlstads universitet och universitetets fotograf handlingar ur globetrottern Gustaf Theodor Ohlssons arkiv i Föreningsarkivet. Filmen kommer att användas i pedagogiskt syfte i Indien. Man vill visa att i Sverige har alla tillgång till Ohlssons reseberättelse från Calcutta till Tibet, utan en mycket komplicerad process för få tillstånd att forska i handlingarna. Redan 2009 uppmärksammades Ohlssons turistande i början på förra seklet i en artikel av Peter Olausson i arkivets antologi *I Eldsjälars spår*.

Kvinnohistorikern Gunnela Björk, Örebro kontaktade arkivet för att få bildmaterial om föreståndaren vid kvinnornas semesterhem Frykenstrand, eldsjelen Hildur Humla. Humla skulle tack vare sin synlighet i arkivets publikation *Dold kvinnohistoria* pryda mars månad i en kvinnoalmanacka för 2021 utgiven av Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek.

### *Hemsidan*

Under 2020 har arbetet med Föreningsarkivets webbplats [www.foreningsarkiv.se](http://www.foreningsarkiv.se) varit mestadels begränsat till uppdateringar. Arkivarie Åsa Vålvik ansvarar för att göra dessa uppdateringar löpande. Under 2020 var aktiviteterna på det stora hela mindre omfattande än vanligt så det krävdes inte så omfattande insatser för att hålla sidan à jour. Utöver den egna sidan är naturligtvis Arkivcentrum Värmlands hemsida ett viktigt komplement. Under det gångna året har naturligtvis ändringarna av öppettiderna varit viktiga att publicera löpande. Arkivcentrumsidan uppfyller dessutom Kulturrådets tillgänglighetskrav.

### **Slutord**

Verksamhetsåret 2020 blev ett mycket annorlunda år för Föreningsarkivet i Värmland liksom för övriga kulturinstitutioner i länet och hela föreningslivet. Genom att Coronapandemin tog fart redan i mars, så blev det efter hand omöjligt att genomföra olika planerade aktiviteter. Vid det senarelagda årsmötet i september beslutades om en anpassad verksamhetsplan. Planen upptog aktiviteter som rimligtvis kunde gå att genomföra. Med facit i hand så konstaterar styrelsen att flera punkter som planen

innehöll inte gick att realisera. Särskilt tråkigt var det att ställa in det årliga arrangemanget Arkivens Dag. Arkivdagen är ett värdefullt tillfälle att gå ut till allmänheten brett och göra arkiven kända. Dessutom har arkiven i Arkivcentrum och Värmlands Släktforskarförening samverkat om arrangemanget varje år sedan starten 1998. Den mycket uppskattade programverksamheten i Arkivcentrum blev också pauserad på grund av smittorisken och restriktionerna om maxantal deltagare i mötesverksamhet. Genom att staten tillsköt 175 000 kronor till arkivets verksamhet i sk Coronastöd, kunde en del kostnader och visst intäktsbortfall pareras.

Föreningsarkivet har lagt stor vikt vid att bibehålla en bra servicenivån gentemot föreningar och forskare även om läget varit besvärligt. Särskilt uppsatsskrivande studenter har upplevt värdet av att kunna studera föreningsarkiv i en så långt möjligt Coronasäkrad miljö. Tack vare arkivets tillmötesgående har ett 15-tal B- och C-studenter i historia kunnat slutföra sina uppsatsarbeten inom föreskriven tid.

En verklig ljuspunkt under året var att arkivets retroaktiva digitaliseringen av de tusentals arkivförteckningarna gick i mål. Vid årsskiftet fanns 6 112 värmländska föreningsarkiv sökbara via den Nationella arkivdatabasen (NAD) på internet. Det är en arbetsinsats som verkligen gett positiva effekter, vilket avspeglar sig i förfrågningar både från närområdet och landet i övrigt.

Även de fördjupade kontakterna med hembygdsrörelsen under 2020 förtjänar att nämnas. Kursverksamhet i samverkan med Sveriges hembygdsförbund och Värmlands hembygdsförbund hanns med innan Covid 19 tog sitt grepp om länet. Föreningsarkivet är en resurs genom att förvara handlingar från ett 40-tal hembygdsföreningars betryggande. Lika viktig är förstås rollen att förse länets närmare 100 hembygdsföreningar med kunskaper/kompetens rörande arkivfrågor. Kunskapsförmedling till länets hembygdsrörelse är en uppgift som arkivet prioriterar framgent.

Under 2020 fick Föreningsarkivet del av statliga stödmedel, men det krävs också att Region Värmland uppmärksammar arkivet vid sin årliga bidragsgivning. Det håller inte i längden att ha *oförändrade anslag år efter år*, då löne- och kostnadsutvecklingen gör att situationen blir alltmer ansträngd. Det blir dessutom extra bekymmersamt då organisationerna får allt svårare att betala för sin arkivförvaring. Andelen ägarlösa arkiv ökar allteftersom och Föreningsarkivet får ingen ekonomisk kompensation. En fördjupad anslagsframställning till Karlstads kommuns Kultur- och fritidsförvaltning för 2021 diskuteras fortfarande med förvaltningen och styrelsen hyser ett försiktigt hopp om ev tillskott.

Föreningsarkivets styrelse tackar Kulturrådet, Region Värmland, Karlstads kommun och de övriga femton Värmlandskommunerna, som alla bidragit till arkivets ekonomiska verksamhet under 2020. Även till medlemsorganisationerna, samverkansparterna i Arkivcentrum Värmland och Värmlands Släktforskarförening riktas ett tack för värdefulla kontakter under året. Slutligen riktas ett stort tack till arkivets lojala och skickliga personal, som upprätthållit en konstruktiv service och samtidigt gjort ett framgångsrikt basarbete under detta extrema verksamhetsår.

Karlstad i maj 2021

Sten Fransson, ordförande

Monica Ekström, v ordf

Elsa Hallbäck

Elvy Hansson

Lena Hassellund

Viola Jansson

Leif Spännar

/Berith Sande

## Medlemsorganisationer i Föreningsarkivet i Värmland 2020-12-31

### Bildningsorganisationer

ABF Värmland  
 Alsters Folkdanslag  
 Filmstudion MOWIE  
 Folkbildarna i Värmland  
 Folkuniversitetet  
 Konstfrämjandet i Värmland  
 Konstföreningen i Ulvsbytrakten KRUT  
 Manskören Iris, Arvika  
 Medborgarskolan Värmland Örebro  
 NBV Värmland  
 Riksteatern Värmland  
 Sensus V Götaland  
 Slottsbrons Musikkår och Drill  
 Studieförbundet Örebro-Värmland  
 Studieförbundet Bilda Svealand  
 Studieförbundet Vuxenskolan Värmland  
 Ulvsby Folkdanslag  
 Värmlands Försvarsutbildningsförbund  
 Värmlands Konstförening  
 Värmlands läns 4H  
 Värmländska Folkdansringen

### Fackföreningar

Byggnads Örebro Värmland  
 GS avd 5 S Svealand, sektion Värmland  
 Handelsanställdas Förbund avd 17  
 IF Metall Värmland  
 IF Metall Östra Värmland  
 Kommunal Västra Svealand avd 03  
 Ledarna  
 Livsmedelsarbetareförbundet  
 LO-distriktet Örebro och Värmland  
 Pappers avd 36 Skoghäll  
 SEKO Post Värmland  
 SEKO Västra Svealand  
 Sv Elektrikerförbundet avd 16  
 Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3  
 Sv Transportarbetareförbundet avd 6  
 Unionen Värmland  
 Visions  
 Värmlands Journalistförening  
 Värmlands Tandläkareförening

### Idrottsföreningar

Bandyförbundet distrikt Mellansverige  
 Färjestads BK, Karlstad  
 Karlstad Båtklubb

Karlstad Korpörening  
 Karlstads Simsällskap  
 Karlstads Tennisklubb  
 Kristinehamns Gymnastiksällskap  
 Mellansvenska Gymnastikförbundet  
 Nya Korpen Värmland  
 Orienteringsklubben Tyr  
 RF-SISU Värmland  
 Värmlands Bordtennisförbund  
 Värmlands Fotbollsförbund  
 Värmlands Friidrottsförbund  
 Värmlands Handikappidrottsförbund  
 Värmlands Ishockeyförbund  
 Värmlands Orienteringsförbund  
 Värmlands Ridsportförbund  
 Värmlands Skidförbund  
 Värmlands Skolidrottsförbund  
 Värmlands Skyttesportförbund  
 Västra Svealands Bågskytteförbund  
 Wermlands Simförening

### Nykterhetsorganisationer

IOGT-NTO Logen 1032 Myran, Forshaga  
 IOGT-NTO Logen 389 Ägir, Karlstad  
 IOGT-NTO Värmland  
 MHF Bergslagen  
 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Värmlands  
 distrikt  
 Verdandi Värmland/Dal  
 Värmlands Blåbandsdistrikt  
 Värmlands Nykterhetsförbund

### Politiska organisationer

Arvika Arbetarekommun  
 Centerkvinnorna i Värmland  
 Centern i Filipstad  
 Centerpartiet i Värmland  
 Centerpartiets Ungdomsförbund Värmland  
 Folkpartiet-Liberalerna Värmlands förbund  
 Miljöpartiet de gröna i Värmland  
 Moderaterna i Värmland  
 S-Kvinnor i Värmland  
 Skoghalls Socialdemokratiska Arbetarekommun  
 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Värmland  
 Socialdemokraterna i Karlstad  
 Socialdemokraterna i Värmland  
 SSU Värmland  
 Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun

Unga Örnar Värmland  
 Vänsterpartiet Värmland  
 Årjängs Socialdemokratiska Arbetarekommun

### Religiösa organisationer

Equmeniakyrkan  
 Equmeniakyrkan Fagerås  
 Lövnäskyrkans församling  
 Tingvallakyrkans församling  
 Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

### Övriga organisationer

Agera Värmland  
 Astma- och Allergiföreningen Värmland  
 Bergslagens Älghundsklubb  
 Boda Hembygdsförening  
 Boliviavännernas Insamlingsstiftelse  
 Borgebols Samfällighetsförening  
 Brf Brandmästaren, Karlstad  
 Brf Felix, Karlstad  
 Brf Kyrkbacken, Karlstad  
 Brf Lärkängen, Vålberg  
 Brf Näcken, Karlstad  
 Brf Polketten, Hammarö  
 Brf Tjärnheden, Deje  
 Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland  
 Civilförsvarsförbundet Värmland  
 DHR Värmlands distrikt  
 Forshaga Folkets Hus  
 Forshaga Hembygdsförening  
 Forshaga Röda Korskrets  
 Frykeruds Hembygdsförening  
 Funktionsrätt Värmland  
 Föreningen Grums Hembygdsarkiv  
 Föreningen Hagfors Munkfors HjärtLung  
 Föreningen HjärtLung Karlstad  
 Föreningen HjärtLung Värmland  
 Föreningen Karlstad Lever  
 Föreningen Norden i Arvika  
 Föreningen Norden i Hagfors  
 Föreningen Norden i Kristinehamn  
 Föreningen Norden Värmlands distrikt  
 Föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar  
 Värmland  
 Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i  
 Värmland  
 Föreningen Värmlandslitteratur  
 Föreningen Värmländsk Kultur  
 Grava Hembygdsförening  
 Hammarö Hembygdsförening  
 Handikappföreningarna Karlstad  
 Hembygdsföreningen Köla Stämma  
 HRF Hörselskadades distrikt Värmland

HRF Karlstad  
 Hushållningssällskapet Västra  
 Hyresgästföreningen Region Mitt  
 ILCO Värmland  
 Jägareförbundet Värmland  
 Karlstads Dövas Förening  
 Karlstads Koloniträdgårdsförening  
 Karlstads Rotaryklubb  
 Klarälvens Vattenvårdsförbund  
 LRF Värmland  
 Läns hemslöjdsföreningen i Värmland  
 Majblommeföreningen i Karlstad  
 Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion  
 Nors Hembygdsförening  
 NTF Värmland  
 Nyeds Hembygdsförening  
 Odd Fellowinstitutionernas i Karlstad gemensamma  
 Ekonomiutskott  
 Polisens Veteranklubb i Värmland  
 PRO Forshaga  
 PRO Hagfors  
 PRO Handels  
 PRO Karlstad Samorganisation  
 PRO Karlstad Västra  
 PRO Kronoparken, Karlstad  
 PRO Värmland  
 RSMH Kalstasola  
 Rädda Barnen Värmlands distrikt  
 Röda Korset Region Mellan  
 Skoghalls Folketshusförening upa  
 SPF Solstad Karlstad  
 SPF Värmlands distrikt  
 Stiftelsen Erlandergården i Ransäter  
 Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland  
 Stiftelsen Rattsjös Skogsvårdsfond  
 Stora Kils Hembygdsförening  
 Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland  
 Svenska Rasfjäderfäförbundet  
 Svenska Taxklubben  
 Synskadades Riksförbund SRF Värmland  
 Villaägarna i Hammarö  
 Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad  
 Värmlands Hembygdsförbund  
 Värmlands Idrottshistoriska Sällskap  
 Värmlands Kennelklubb  
 Värmlands läns Diabetesförening  
 Värmlands läns Kalkningsförbund  
 Värmlands Släktforskarförening  
 Värmländska Akademien  
 Värmländska Provinsiallogen  
 Väse Hembygdsförening

Föreningsarkivet i Värmland

873200-0362

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

## Resultatrapport

### Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 21-05-04

14:36

Senaste vermr: 363

	Perioden	Akkumulerat	Tot fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3110	Leveransavgifter	10 250,00	15 800,00
3120	Serviceavgifter	416 525,00	422 850,00
3130	Medlemskonsultation/Utbildning	10 550,00	20 725,00
3609	Bokförsäljning egen	120,00	0,00
3610	Medlemsavgifter 1	127 250,00	127 250,00
3611	Medlemsavgifter 2	28 200,00	29 200,00
3612	Övriga intäkter	12 998,00	14 120,00
3680	Öresutjämning	-14,97	-13,90
3710	Region Värmland bidrag	830 004,00	830 000,00
3711	Karlstads kommun bidrag	404 000,00	392 000,00
3713	Årjängs kommun	5 025,00	5 005,00
3714	Arvika kommun	13 012,00	13 041,00
3715	Kristinehamns kommun	12 130,00	12 210,00
3716	Forshaga kommun	5 744,00	5 759,00
3717	Grums kommun	4 523,00	4 508,00
3718	Hammarö kommun	8 303,00	8 166,00
3719	Hagfors kommun	5 782,00	5 849,00
3720	Statsbidrag	320 001,00	315 000,00
3721	Kils kommun	6 034,00	5 981,00
3722	Torsby kommun bidrag	5 799,00	5 859,00
3724	Säffle kommun	7 710,00	7 821,00
3725	Munkfors kommun	1 859,00	1 894,00
3727	Sunne kommun	6 643,00	6 630,00
3728	Filipstads kommun	5 303,00	5 418,00
3729	Eda kommun	4 286,00	4 287,00
3730	Storfors kommun	2 018,00	2 027,00
3731	Arbetsförmedlingen	147 163,00	155 164,00
3733	Coronastöd RV	175 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning		2 576 217,03	2 416 550,10
S:a Rörelseintäkter mm		2 576 217,03	2 416 550,10
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Arkivkartonger/aktomslag	-2 351,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-2 351,00	0,00
<b>Bruttovinst</b>		<b>2 573 866,03</b>	<b>2 416 550,10</b>
Övriga externa kostnader			
5011	Hyra Region Värmland	-544 000,00	-552 000,00
5090	Bevakning Arkivcentrum	0,00	-3 811,70
5411	Förbrukningsmaterial	-299,00	-22 969,00
5700	Frakter och transporter	0,00	-279,00
5930	Reklam	-975,00	-5 659,00
6072	Representation	-1 300,00	-750,00
6110	Kontorsmaterial	-4 697,48	-10 245,30
6211	Telefonkostnad	-7 770,00	-6 907,30
6212	Mobiltelefon	-908,00	0,00
6230	Datakommunikation	-12 507,00	-9 746,25
6250	Porto	0,00	-6 912,00
6310	Företagsförsäkringar	-5 104,00	-5 021,00
6390	Övr kostnader	-2 892,00	-3 039,00
6400	Köp av tjänst	-17 850,00	-15 991,00
6410	Styrelsearvoden	0,00	-500,00
6491	Postbox	-3 250,00	-2 937,50
6540	Datatjänster	-16 264,00	2 295,00
6551	Corona utgifter	-58 322,00	-28 692,00
6570	Bankkostnader	-4 342,20	-4 987,50
6970	Tidningar och facklitteratur	-440,00	-440,00
6971	Möteskostnader	-1 142,00	-929,25
6981	Föreningsavgifter	-2 850,00	-3 050,00
6992	Utgifter vid kurser	-3 053,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-687 965,68	-682 571,80

Föreningsarkivet i Värmland

873200-0362

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

## Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 21-05-04

14:36

Senaste vernr: 363

	Perioden	Ackumulerat	Tot fg år
<b>Personalkostnader</b>			
7010 Löner	-1 144 428,48	-1 144 428,48	-1 107 469,21
7012 Sjuklön	2 547,76	2 547,76	-2 795,71
7013 Semesterersättning	-184 939,14	-184 939,14	-178 717,25
7310 Kontanta extra ersättn	0,00	0,00	-5 500,00
7331 Bilersättning skattefri	-2 151,57	-2 151,57	-6 134,09
7332 Bilersättning skattepliktig	-1 275,60	-1 275,60	-2 598,84
7390 Resekostnadsersättning	0,00	0,00	-18,00
7391 Parkeringskostnad	-128,00	-128,00	-133,00
7411 Collectum	-68 268,00	-68 268,00	-64 302,00
7510 Sociala avgifter	-253 125,00	-253 125,00	-280 360,00
7570 Arbetsmarknadsförsäkring Fora	-3 143,00	-3 143,00	-3 849,00
7600 Övriga personalkostnader	-666,00	-666,00	-3 701,00
7601 Löneskatt	-16 100,00	-16 100,00	-15 110,00
7602 Personalutveckling	-4 914,00	-4 914,00	-3 644,00
S:a Personalkostnader	-1 676 591,03	-1 676 591,03	-1 674 332,10
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-2 366 907,71	-2 366 907,71	-2 356 903,90
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	209 309,32	209 309,32	59 646,20
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	209 309,32	209 309,32	59 646,20
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	209 309,32	209 309,32	59 646,20
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	0,00	0,00	70,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	70,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-2 326,00	-2 326,00	-2 096,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 326,00	-2 326,00	-2 096,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-2 326,00	-2 326,00	-2 026,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	206 983,32	206 983,32	57 620,20
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	206 983,32	206 983,32	57 620,20
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
8870 Avsättning	-40 000,00	-40 000,00	0,00
8871 Upplösning avsatta medel	0,00	0,00	-8 775,00
8872 Resterande Coronamedel över till 2021	-116 678,00	-116 678,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner	-156 678,00	-156 678,00	-8 775,00
<b>Resultat före skatt</b>	50 305,32	50 305,32	48 845,20
<b>Beräknat resultat</b>	50 305,32	50 305,32	48 845,20
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	-48 845,20

Föreningsarkivet i Värmland

873200-0362

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

## Balansrapport

### Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 21-05-04

14:36

Senaste vermr: 363

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	35 576,00	-13 676,00	21 900,00
1520	Bidragsfordringar	15 500,00	-4 840,00	10 660,00
1630	Skattekonto	0,00	16 640,00	16 640,00
1700	Förutbetalda kostnader	9 621,00	141 757,50	151 378,50
S:a Fordringar		60 697,00	139 881,50	200 578,50
Kassa och bank				
1910	Kassa	541,00	3 985,00	4 526,00
1920	PlusGiro	973 391,84	-459 924,18	513 467,66
1930	Företagskonto	100 000,00	0,00	100 000,00
1960	KF-konto	306,17	0,00	306,17
S:a Kassa och bank		1 074 239,01	-455 939,18	618 299,83
S:a Omsättningstillgångar		1 134 936,01	-316 057,68	818 878,33
S:A TILLGÅNGAR		1 134 936,01	-316 057,68	818 878,33
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-105 463,81	-48 845,20	-154 309,01
2019	Redovisat resultat	-48 845,20	48 845,20	0,00
S:a Eget kapital		-154 309,01	0,00	-154 309,01
Avsättningar				
2290	Avsatta medel	-116 210,00	-156 678,00	-272 888,00
2291	Projekt Communicare	-71 375,00	0,00	-71 375,00
2292	Fond fotografering av fanor	-5 565,00	0,00	-5 565,00
S:a Avsättningar		-193 150,00	-156 678,00	-349 828,00
Långfristiga skulder				
2330	Checkkredit Nordea	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a Långfristiga skulder		-100 000,00	0,00	-100 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-634 483,00	518 201,00	-116 282,00
2510	Löneskatt	-30 509,00	-701,00	-31 210,00
2710	Personalens källskatt	-27 000,00	-3 505,00	-30 505,00
2890	Övr kortfri skulder	-5 150,00	4 450,00	-700,00
2920	Upplupna semlöner	-16 263,00	4 596,00	-11 667,00
2940	Upplupna sociala avgifter	25 928,00	0,00	25 928,00
S:a Kortfristiga skulder		-687 477,00	523 041,00	-164 436,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 134 936,01	366 363,00	-768 573,01
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	50 305,32	50 305,32

**Statistik 2016 - 2020****Besök, leveranser, förteckningsarbete, forskarärenden och utlån mm**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mottagna leveranser	105	76	93	87	67
Mottagna arkivbildare	201	128	147	180	119
Mottagna hyllmeter	130,5	52,51	52,34	90,46	35,29
Mottagna volymer	2411	918	1197	1746	844
Återtagna arkivbildare	1	2	19	1	0
Nya förteckningar	112	132	107	56	102
Kompletterade förteckningar	104	137	79	82	123
Antal nya förtecknade volymer	1233	1296	1124	492	689
Förtecknade hyllmeter	47,64	47,95	41,46	24,2	30,87
Registrerade besök i forskarsal*	3034	2653	2296	2125	1299
Framtagna volymer till forskarsal	593	557	678	503	565
Framtagna volymer för externlån	36	55	19	18	81
Handlagda ärenden	435	339	361	357	312
Antal arkiv på NAD	1082	3332	4104	5255	6112

\*Gemensamt för Arkivcentrum Värmland

**Typfördelning av förtecknade arkiv hos Föreningsarkivet i Värmland år 2020**

Bildningsorganisationer	385
Fackliga organisationer	1499
Idrottsföreningar	390
Nykterhetsföreningar	773
Politiska föreningar	779
Religiösa föreningar	792
Övriga ideella föreningar	1392
Person- och släktarkiv, samlingar	157
<b>Summa</b>	<b>6167</b>



## Revisionsberättelse

Till årsmötet för Föreningsarkivet i Värmland  
org nr 873200-0362

Vi har utfört revision av årsbokslutet för Föreningsarkivet i Värmland för år 2020.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att det ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen, styrelsen har också ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig grad av säkerhet uttala att årsbokslutet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Vi har utfört revisionen i enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att vi med rimlig grad av säkerhet kan försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Utöver revision av årsbokslutet har vi även granskat styrelsens förvaltning för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att

- årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
- behandlar årets resultat enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och
- beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad 18 maj 2021



Kent Wallin



Thorsten Born